

Carl Eduard Lamp

(1869-1889)

Anders J. N. Gjessing

(1877-1889)

I lapidariet her på Kirkegården står en sten med inskriptionen:

Carl Eduard Lamp

V.M. af Logen, Fredens Hjem, No 23

Født d. 2. Maj 1869

Druknet d. 22. Januar 1889

Under forsøg på at redde

Anders J. N. Gjessing

Født d. 17. Juli 1877

Druknet d. 22. Januar 1889

Mindet over Fællesgraven er sat af begge Loger og Gymnastikforeningen i Ribe.

Historien bag stenen er følgende, som den er fortalt af en mand, betegnet som "L. Th." ifølge folkemindesamleren H. P. Hansen:

Drengen, der så syner

"En sen efterårsaften i 1889 kl. ca. 10-11 gik jeg fra en skolekammerat efter lektielæsning fra Præstegade gennem Puggårdsgade, hvor vi boede nær vægterboligerne. Det var ravende mørkt, og der var ingen lygter tændt.

Jeg stødte mod hjørnet af vægterboligerne, stod stille lidt og orienterede mig.

Pludselig så jeg nede i alléen ved Kirkegården to lys med en hale af gnister efter sig, ligesom i mands-højde. Først troede jeg, det var fra en bageriskorsten; men lysene forsvandt mod Sviegade.

Henimod foråret med streng vinter skøjtede man på engene ned mod åen; også jeg var en ivrig skøjteløber. En aften, det var halvmørkt, blev jeg sendt i byen for min moder, og da jeg kom tilbage, stod min moder og en nabokone lige ud for det sted, hvor jeg var stødt ind i huset hin aften om efteråret. De to stod og snakkede om, at der var to, der var druknet på isen, og mor sagde til mig: "Det var da godt, du ikke kom med i aften". Da så jeg pludselig en skare nede på alleen. De bar to store fakler med en hale gnister efter sig, fuldstændig som jeg havde set det før. Det var bårerne med de to druknede, en kontorist Lamp og en lille dreng,

Anders, søn af vægter Jens Gjessing. Lamp havde sat livet til under forsøg på at redde drengen.

Jeg blev ved synet så benøvet, at jeg udbrød: "Det er det, som jeg har set."

Min mor sagde strengt: "Ti stille med sådan noget".

Mandag d. 26. januar var der indrykket en fælles dødsannonce fra de to berørte familier.

Efter begravelsen kunne man i Ribe Stiftstidende læse følgende:

"Den 26. Januar 1889 blev Vægter Jens Nielsen Gjessings Søn Anders, 11 år gammel, begravet. Druknet den 22. Januar. Samme Dag blev Kontorist Carl Eduard Lamp, 19 år gammel, begravet. "Druknet under redningsforsøg af fornævnte". Den heltmodige unge Mand var Adoptivsøn af Skomager Lamps Enke".

Tirsdag d. 27. januar stod følgende sørgedigt på forsiden af Ribe Stifts Tidende:

Ribe Stifts Tidende.

Ægheds-, politisk og Overtisements-Tidende.

Nys en Yngling kæk og bold
nu et Lig paa Båre.
Strakt i Døden, bleg og kold,
ej her hjælper Taare.

For en anden du dit liv,
som et Offer bragte.
Uden Frygt for Dødens Kniv
du Faren mon foragte.

Med en Hæder du gik bort,
saa hos os dit Minde
erindres vil et Stund, ej kort
men langt, naar Tiden rinde.

Hvil i Fred da i din Grav
under Rosers dække.
Dig berømmer høj og lav
for din Daad, den kjække.

-P-

PS. Den unge mand, der fortalte historien til folkemindesamleren H. P. Hansen, hævdede, at han stammede fra en familie, som havde synske evner. Både hans oldemor og bedstemor på fædrene side og også hans egen ældste søn skulle have haft evnen i større eller mindre grad.



Gravgade

● Gravstenens tidligere plads

● Gravstenens midlertidige plads

Bemærk!

Kirkegårdens lapidarium er for tiden nedlagt, da det skal flyttes til anden blivende plads på kirkegården. I mellemtiden er stenene anbragt på ledige pladser mellem kirkegårdens gravsteder.

Fortalt Ribe Kirkegårdes Fortællegruppe



RIBE
KIRKEGÅRDE